

## 21 NOVEMBER

## 1911

genomförs rösträttsdemonstrationer i London. Kvinnor slår sönder fönster i ministerier, klubbar och tidningsredaktioner.

## 1913

bränner den ryska tsarregimen 22 häften författade av författaren Leo Tolstoj, som hade avlidit tre år tidigare.



## 1919

föddes Gert Fredriksson. Han var under 1940- och 1950-talet världens främste kanotist med en lång obruten segerrad, Sveriges hittills framgångsrikaste olympier med sex guldmedaljer, en silver- och en bronsmedalj. Han dog 2006.

## 1937

ger den legendariske pianisten Arthur Rubenstein ytterligare en kritikerrosad föreställning på Carnegie Hall i New York. Han har tidigare spelat där både 1906 och 1919.

## 1941

lanseras En svensk tiger, den blågula tigern som under andra världskriget ingår i en kampanj mot ryktesspridning och mot oförsiktigt prat. Den har skapats av Bertil Almqvist på uppdrag av Statens Informationsstyrelse, SIS.

## 1950

föddes Marie Bergman. Hon är svensk sångerska, låtskrivare och gitarrist. 1969 blev hon medlem i Family Four och 1974 solodebuterade hon.



## 1987

säljs amerikanska CBS Records till japanska Sony för 22 miljarder dollar.

## 2007

viner Sverige med 2-1 mot Lettland på Råsunda och är därmed klart för deltagande i fotbolls-EM i Schweiz och Österrike sommaren 2008.

## DAGENS NAMN

**Helga** är ett fornnordiskt namn och en feminin form av Helge som antingen betyder helig eller lyckosam. I almanackan har namnet funnits sedan 1901. Antalet namnbärare är runt 7 000, omkring 4 000 har det som tilltalsnamn.

**Olga** är en rysk form för Helga med samma betydelser. Namnet har varit bruk i Sverige sedan 1800-talet. Antalet namnbärare är runt 6 300, omkring 3 800 har det som tilltalsnamn.



**DANSÖR.** Gustavo Galindo dansar salsa på Oceanen varje onsdagskväll. "Hemma i Honduras dansar vi mest merengue, så detta var något jag lärde mig i Sverige",

# I dansen fann

**Mest av allt är han rädd för att hans nya kompisar ska tycka att han var en idiot, som lät sig hjärntvättas av Jehovas vittnen. Och han försöker att inte tänka på all tid han förlorat, för då hade han blivit för ledsen, säger han. Glädjen, den hittar han i dansen.**

Det handlar om Gustavo Galindo, en man som sedan några år tillbaka syns på salsagolven i Göteborg. Jag träffar honom på Oceanen vid Stigbergstorget som förvandlas till dansmecka vissa kvällar i veckan.

Det var här, just i denna danslokal på bottenvåningen, som Gustavo påbörjade sin resa på väg tillbaka, tillbaka till sig själv.

– Hur ska jag börja, frågar han mig och jag vet inte riktigt själv.

Hur intervjuar man en man som är född i Honduras, vuxit upp utan föräldrar, tagit sig på snirkliga vägar till Sverige, hamnat i Jehovas vittnen, tagit sig ur och nu hittar

ny livskraft i salsadansen?

Vi börjar från början.

Gustavo Galindo föddes i Tegucigalpa i Honduras 1959. De första tolv åren bodde han växelväs hos sina mostrar, medan hans mamma utbildade sig och arbetade. Var hans pappa höll till vet han inte, han var aldrig med i bilden, som Gustavo säger. När han var tolv flyttade han in med sin mamma och halvbror i ett stort nybyggt hus i ett medelklassområde.

**VID DEN TIDEN** var han en yngling som var intresserad av att festa med kompisar, men också av andliga frågor som mayakulturen, inkaindianerna, frågor om Gud, änglar och utomjordingar.

Vid ett tillfälle, när han var 18 år kom en man från Jehovas vittnen och knackade på hemma hos Gustavo. De inledde ett samtal och mannen, som ville rekrytera honom till samfundet, återkom flera gånger till Gustavos hus.

Men Gustavo hade andra dröm-

mar. Han ville bli pilot och sökte och fick en av de åtråvärda platserna som kadett på flygvapnet. Fast redan efter ett år fick han nog.

Han hade fått höra talas om att piloter användes i kampen mot revolutionärer i inbördeskriget i Nicaragua 1979, och att medverka till att slänga vänsteraktivister ut över Stilla Havet ville han inte. Dessutom var det kvinnosynen – han märkte att tonen

## I danslokalen påbörjade Gustavo sin resa på väg tillbaka till sig själv

som militärerna använde om kvinnor var oerhört stötande och rå.

– Dessutom fanns det en nästan hatisk ton mot civila överhuvudtaget. Våra lärare sa att de civila var skräp, som djur, medan vi var viktiga militärer, och till slut ville jag

inte vara del av det överhuvudtaget, berättar Gustavo.

Så Gustavo lämnade den prestigefulla utbildningen och sökte sig vidare. Han flyttade hem till sin mamma igen och blev återigen kontaktad av mannen från Jehovas vittnen. Nu blev besöken tätare.

– Jag bestämde mig för att börja studera Bibeln och efter sex månader blev jag välkommen som medlem. Men det var ju så strängt hos dem och jag trodde att jag aldrig skulle klara det. Jag fick inte längre fira födelsedagar och jular. Jag var ju bara en vanlig kille som gillade att dricka och festa med mina kompisar, säger Gustavo.

**EFTER TVÅ ÅRS** studier blev han till slut, vid 24 års ålder, döpt och invald i församlingen Jehovas vittnen i Honduras.

Nu i efterhand har han inte mycket gott att säga om den.

– Men en sak vill jag säga. Tack vare Jehovas vittnen och mina Bibelstudier så förändrades i grunden



Bild: ANDERS HOFGRÉN

säger han.

# han glädjen

min syn på kvinnor. Jag hade hämtat min syn på sex framförallt från gatan. Jag såg kvinnor som köttstycken och som troféer att erövra sexuellt. Men nu ändrades min syn totalt. Inom Jehovas vittnen har kvinnor en fin ställning och de blir nästan högaktade. Nu betraktar jag kvinnor jämställt och som medmänniskor.

**UNDER ALLA UNGDOMSÅR** i Honduras bar han på en dröm att komma till USA. Men han hade också hört fina saker om Sverige. Och när han som 34-åring träffade en svensk kvinna så tog han chansen att med hjälp av henne ta sig till och få uppehållstillstånd i Sverige. Fem år senare kunde han hämta ut sitt svenska pass på posten på ICA.

Under dessa år arbetade han på olika ströjobb i Göteborg, och gick regelbundet på Jehovas vittnens möten i stan. Men för några år sedan började han tvivla på organisationens budskap.

– Jag började tvivla på att det verkligen var så som de sa att det bara är

Jehovas vittnen som kommer att bli räddade om Gud bestämmer sig för att ingripa och tillintetgöra de människor som inte lyssnade på budskapet från honom. Jag började istället tänka att Guds kärlek var en sak och att samfundet var en helt annan.

Gustavo började söka information om Jehovas vittnen på internet och han började fundera över varför han kände sig deprimerad. Han läste intensivt om samfundet under ett år och kände beslutet ta form.

Och för fem år sedan, i juli 2008, fattade han sitt beslut. Han tänkte högt för sig själv: ”Jag har blivit hjärntvättad och jag kommer aldrig mer att sätta min fot i Rikets sal”.

Han skrev också ett brev där han

## Gustavo Galindo

**Aktuell:** Lämnade Jehovas vittnen för fem år sedan  
**Ålder:** 53 år  
**Arbetar:** Renova  
**Bor:** Hisingen  
**Intressen:** Dans, litteratur

avsade sig sitt medlemskap i Jehovas vittnen. Efter två år kom representanter från samfundet och ville veta vart han tagit vägen. Han lämnade över lappen och sedan dess är han fri.

Något år senare gick han till Oceanen för sin första salsalektion. Där, i dansen, har han funnit glädje, passion, vänskap och livskraft.

– Ibland tänker jag på allt som gått mig förlorat under dessa år. Man sa åt mig att jag inte skulle studera på Universitetet till exempel och allt annat som jag försakat. Men jag försöker att inte tänka på det. Jag väljer livet i stället.

**Vad är det bästa med att du har lämnat samfundet Jehovas vittnen?**

– Nu är jag i frid med Gud, men på mitt eget sätt. Nu kan jag älska honom. Nu vet jag att det inte finns någon organisation som begränsar hans kärlek. Och nu vet jag att han älskar även dem som inte tror på honom.

**HELLE LYRSTRAND LARSEN**  
 031-62 40 00 namn@gp.se

## MINNESORD

### Jan Bengtsson

Professor Jan Bengtsson har avlidit i en ålder av 64 år. Hans närmaste är hustrun Geneviève, barn och barnbarn.



Efter en tid i Norge som textilingenjör, förde det starka intresset för filosofi Jan Bengtsson till Ruhr Universitet i Bochum, Tyskland. Han kom att studera där under två år som DAAD-stipendiat (Deutscher Akademischer Austauschdienst). Under professor Bernhard Waldenfels tog sig Jan Bengtsson an den moderna fenomenologin och det var också i detta sammanhang som idén lanserades om att skriva en avhandling om fenomenologin i Norden.

Efter tiden i Tyskland flyttade Jan tillsammans med sin blivande hustru till Göteborg. Där tog han tag i arbetet med avhandlingen. Han disputerade 1990 i filosofi på Den fenomenologiska rörelsen i Sverige – mottagande och inflytande 1900-1968. Avhandlingen är en kritisk analys av svensk filosofi där fenomenologin och existensfilosofin länge betraktades som ovetenskapliga och felaktiga.

**EFTER DISPUTATIONEN KOM** Jan Bengtsson att alltmer intressera sig för pedagogik och didaktik i kombination med fenomenologin. Det ledde till att han småningom anställdes som lektor i filosofi och didaktik vid dåvarande Institutionen för metodik vid Göteborgs universitet. Från den plattformen utvecklade Jan Bengtsson tålmodigt och noggrant ett i fenomenologin grundat fundament för pedagogisk och didaktisk forskning, som skulle få omfattande konsekvenser för dessa ämnens utveckling.

År 2000 blev Jan Bengtsson professor i pedagogik med inriktning mot filosofi vid Göteborgs universitet där han också verkade fram till sin död.

Jan Bengtsson är den enskilt viktigaste personen då det gäller introduktionen av den moderna fenomenologin i Sverige. Avhandlingen visade något som Jan Bengtsson i stort sett på egen hand fullständigt vänt på. Numera är fenomenologin accepterad, använd och utvecklad inom en lång rad olika forskningsdiscipliner i hela Norden. Arbetet med fenomenologin gav Jan Bengtsson en position inom forskningen, inte bara i Norden, utan också internationellt. Förutom inbjudningar till länder som svensk pedagogik och filosofi normalt samarbetar med inbjöds Jan Bengtsson till föreläsningsserier i bland annat Kina och Iran.

**JAN BENGTSOON VAR** en bildningens bärare. Han var envis, skarp, analytisk och en hängiven forskare som kunskapsmässigt kom att betyda mycket för många. Vi minns också Jan som en ödmjuk, engagerad och inlyssnande medmänniska. Ett möte med Jan var oftast stimulerande, avspänt, reflekterande och kreativt. Med bara en blick eller gest som sa så mycket mer än ord visade han oss alla djupet av sin insikt.

Det är med stor saknad och djup sorg som vi nu konstaterar att Jan Bengtsson har gått bort. Men vi kan samtidigt glädja oss åt att hans texter kommer att leva länge och att den skara av studenter, doktorander och kollegor som han handlett också kommer att driva hans tankegods vidare.

Riktig sann vänskap är svår att finna och hård att mista. Jan Bengtsson lämnar ett stort tomrum efter sig.

**Professor Mikael Alexandersson**  
**Professor Tomas Kroksmark**

## Examen i Skövde

**Stephanie Sales**, Göteborg, har avlagt högskoleingenjörsexamen med inriktning mot integrerad produktutveckling vid högskolan i Skövde.



### Regler för minnesord

Vi vill veta den avlidnes ålder, hemort och närmast anhöriga samt skribentens kontaktuppgifter. Texten bör vara högst 2 500 tecken inklusive mellanslag. Vi förbehåller oss rätten att korta och redigera den.



### Mitt livs kärlek

Kanske är det personen du lever med i dag, kanske din ungdomskärlek? Eller grabben i bloggen bredvid. Du bestämmer. Skriv max 1500 tecken om ditt livs kärlek. Mejla med en jpg-bild till [namn@gp.se](mailto:namn@gp.se) Vi väljer ut och publicerar ett urval.



### Ett livs historia

De finns mitt ibland oss – människorna som bär på en historia värd att berätta. Säker känner du någon med ett spännande levnadsöde. Skriv och tipsa oss.